



*Leonie de Wit*

Beste ouders van de kinderen van groep 5,

Bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen. Vanaf 27 september loop ik het komende half jaar iedere dinsdag stage in de klas van jullie kinderen, en mag ik mijn eerste stappen in het onderwijs gaan zetten onder begeleiding van juf Iris.

Ik ben Leonie de Wit, 41 jaar en woon in Heiloo samen met mijn man en dochtertje van 5. De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt als modevormgever in verschillende bedrijven in binnen- en buitenland. Dit jaar heb ik besloten dat ik een carrièreswitch wil gaan maken naar het onderwijs. Hopelijk kan ik al mijn ervaring en creativiteit meenemen naar het klaslokaal!

Ik doe de deeltijd opleiding Pabo bij Inholland in Alkmaar en heb enorm veel zin om dit nieuwe avontuur aan te gaan.

Waarschijnlijk komen we elkaar de komende tijd wel een keer tegen op school!

Leonie